

Programma 30 oktober 2021

De Ark – Urk

Aanvang: 19:30 uur

Dankdienst ter gelegenheid van 125 jaar

Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”



met medewerking van:

Urker Voices

Mark Brandwijk, piano

Marco den Toom, orgel

Bert Moll, dirigent

Het Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Het zingen in koorverband is op het vroegere eiland Urk een oude traditie. Al op 26 januari 1897 richtte een groep vissers onder de naam "Oefening kweekt kunst" het eerste mannenkoor op. Onder leiding van een amateurdirigent kwamen de mannen 's zondagsmiddags bij elkaar. Ze zongen dan vierstemmige psalmen en liederen uit de vroeg negentiende-eeuwse bundel van Johannes Hazeu. In 1913 werd de naam van het koor veranderd in "Hallelujah", wat beter past bij de boodschap die de zangers willen uitdragen. Hallelujah betekent: Looft den Heere.

Door de inpoldering van de Zuiderzee kwam Urk in 1939 aan het vasteland te liggen. Het isolement van de eilanders werd pas echt verbroken, toen een kleine tien jaar later de eerste weg naar 'de wal' voor het verkeer werd opengesteld. "Hallelujah" ging concerten buiten Urk geven. Ook het repertoire breidde zich uit. De directie kwam in professionele handen. Vanaf de jaren zestig kreeg Het Urker Mannenkoor grote bekendheid met zijn vertolking van het christelijke lied.

Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" is ook vandaag nog één van de bekendste koren van Nederland. De tachtig leden, onder wie vele jongeren, repeteren op zaterdagavond, als de vissers thuis zijn. Het koor treedt ongeveer vijftien keer per jaar op. De zangers dragen dan de mooie klederdracht van het eiland. Bij de beoordeling van de vele aanvragen hanteert het bestuur duidelijke criteria. Concerten moeten passen bij het christelijke karakter van de vereniging. Op zondag treedt het koor niet op.

Het repertoire bestaat uit psalmen, christelijke liederen in diverse talen en klassieke koorwerken. Sinds 1960 maakte het koor dertig langspeelplaten, waarvan twee met goud werden bekroond, en 24 cd's. Ook is het koor te beluisteren én te zien op tien dvd's.

Op 30 oktober 2010 werd het koor in aanwezigheid van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Enkele maanden later zond de VPRO onder de titel 'Tussen storm en stilte' een 85 minuten durende documentaire over Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" uit. De film, gemaakt door Kees Brouwer, werd door meer dan een miljoen mensen bekeken en maakte diepe indruk. In november 2012 werd het koor uitgeroepen tot winnaar van de Zilveren Duif Award in de categorie 'beste album gewijde muziek'. Het koor ontving de prijs, die is ingesteld door de Brancheorganisatie voor Christelijke Boeken en Muziek, voor zijn dubbel-CD "Van U wil ik zingen". In 2013 gaf het koor in de dagen na de inhuldiging van Koning Willem-Alexander drie feestelijke Oranjeconcerten met als hoogtepunt de uitvoering van een schitterende cantate van het complete Wilhelmus, die op verzoek van het koor was geschreven door Johan Bredewout. Dit initiatief kreeg landelijke erkenning met de bijbehorende Oranje Strik van het Nationaal Comité Inhuldiging.

In zijn lange geschiedenis heeft het koor vele dirigenten gehad. Enkele namen uit het verleden zijn Frits Bode, Simon Pluister, Alle Roodbergen, Willem Hendrik Zwart en Jan Quintus Zwart. Sinds 2003 staat het koor onder leiding van Bert Moll.

Het Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Postbus 52, 8320 AB Urk

Telefoon: (0527) 68 19 10

www.urkermannenkoor.nl

info@urkermannenkoor.nl

Bert Moll

Bert Moll (1955) begon zijn muzikale loopbaan op jeugdige leeftijd. Aanvankelijk legde hij zich uitsluitend toe op het orgelspel. Sinds 1970 is hij organist van de Hervormde Gemeente in Huizen. Die functie vervult hij tot op heden met veel toewijding. Vanaf 1978 specialiseerde hij zich in de koormuziek en wist hij zijn naam als koordirigent te vestigen.

Door zijn vakmanschap en muzikaliteit, maar ook zeker door zijn liefde voor het geestelijk lied, groeien de koren die onder zijn leiding staan letterlijk en figuurlijk. Bert Moll weet zijn koren tot op grote hoogte te laten presteren, of het nu gaat om een eenvoudig geestelijk lied of om grotere klassiek werken van bekende componisten. Motivatie heeft voor hem alles met emotie te maken, zei hij eens in een interview.

Eerder leidde Bert Moll bekende koren als de Christelijke Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen, het Christelijk Mannenkoor Lelystad en het Christelijk Mannenkoor Con Forza uit Woerden. Ook is hij dirigent van het Groot Nationaal Strijkorkest.

Naast musicus is Bert Moll actief als zelfstandig producer, verantwoordelijk voor hoogwaardige geluid- en beeld dragers van muziek met een christelijke ondertoon. Talrijke producties zijn van zijn hand verschenen.

Bert Moll werd mede voor zijn veelzijdige muzikale activiteiten in 2004 koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2012 kreeg hij samen met Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" van de christelijke boeken- en muziekbranche de Zilveren Duif Award toegekend voor het beste album in de categorie gewijde muziek.



Programma 30 oktober 2021 – Aanvang 19.30 uur
De Ark – Urk

Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”
Mark Brandwijk, piano – Marco den Toom, orgel
Bert Moll, dirigent

1. Koor- en samenzang

Psalm 65 : 1, 2 en 4 – S. Pluister

1. De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen,
Geloften, dag bij dag;
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O, Hoorder der gebeen;
Dies zullen allerlei geslachten,
Ootmoedig tot U treen.
2. Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspanning overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.
4. *(Samenzang, ritmisch)*
O onze God, o vast vertrouwen
Van 't allerverste land,
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen
En 't wijdstgelegen strand.
Gij, die de hemelhoge bergen,
Doet pal staan door Uw kracht,
Zodat zij vloed en stormen tergen,
Gij zijt omgord met macht.

2. Opening en welkom door dhr. Jan ten Napel, voorzitter van Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”

3. Samenzang

Psalm 121: 1 en 2 (niet ritmisch)

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
2. Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

4. Schriftlezing en gebed

Kolossenzen 3:12-17

12. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
13. verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
14. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
15. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar.
16. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
17. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

5. Het Urker Mannenkoor

Rots waarop wij bouwen – H. Held

1. Rots waarop wij bouwen, Evangeliewoord.
Gij zijt ons vertrouwen, zalig, die u hoort.
Gij wilt steeds ons laven met het hoogste goed,
't beste aller gaven, dat de ziele voedt.
2. Heiland, wij geloven, dat Uw dierbaar Woord,
door Uw Geest van boven ons het oor doorboort;
ons bekwaam wil maken tot de zaligheid,
ons ten gids en baken zijn voor de eeuwigheid.
3. Help ons steeds met blijheid in die Bron van licht,
wet der volle vrijheid, spieg'len ons gezicht.
Breng ons hart steeds nader tot Uw doel o Heer!
Help ons, sterk ons Vader, doe het tot Uw eer!

Groot is Uw trouw o Heer – K.J. Mulder / B. Moll

1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is Uw trouw o Heer,
groot is Uw trouw o Heer,
ledere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond.

Tel uw zegeningen – K.J. Mulder

1. Als op 's levenszee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:

Tel uw zegeningen één voor één,
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

2. Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer,
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.
3. Zo in alle moeiten, zorgen, zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

6. Urker Voices

Adoramus te Christe – Th. Dubois / B. Moll

Adoramus te Christe, et benedicimus tibi.
Quia per sanctum crucem tuam redemisti mundum.

Vertaling:

Wij aanbidden U, Christus, en zegenen U,
omdat U door Uw heilig kruis de wereld verlost heeft.

Toewijding – P. Keller / B. Moll

1. Neem mijn leven, laat het Heer'
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk
door Uw liefde tot Uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.
3. Neem mijn stem opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer', mijn lippen rein,
dat zij U getuigen zijn.
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwen troon,
dat, o Heer, Uw Geest er woon'.
6. Neem ook mijne liefde Heer';
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf, en 't allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Sing to the Lord a new song (Naar Psalm 96) – J. Haydn / H. Hopson / B. Moll

Sing to the Lord, sing a new song; sing to the Lord.
Sing a new song; all the earth is joyfull chorus
Sing, o sing a new song!

Sing to the Lord! Sing a new song; all the earth is
joyfull chorus.

Sing, o sing a new song!

Lift up your voice, let all rejoice, give praise to the
Lord.

With harp and trumpet, sing forth your joyful praise.
Let hills rejoice, let rivers clap their hands, let fields

with gladness ring.

Unite in joyful praise, unite in joyful praise
sing to the Lord, sing a new song.

All the earth is joyful chorus, sing, o sing a new song.

Sing to the Lord, sing a new song.

Great is the Lord, the Lord Almighty. Sing a joyful
song!

Sing to the Lord, sing a new song.

All the earth is joyful chorus. Sing, o sing a new song!
Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Amen! Amen!

Vertaling:

Zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor de Heere!
Op de hele aarde een vrolijk refrein.
Heft uw stem op, laat een ieder zich verheugen, prijst de Heer!

Zing u vreugdevolle lof met harp en trompet,
Laat heuvels zich verheugen, laat rivieren in de handen klappen,
Laat de velden van blijdschap opspringen.
Verenigt u in vreugdevolle lofprijzing!

7. Het Urker Mannenkoor

Hymne: "Preis und Lob" naar het slotkoor uit Cantate BWV207 (J.S. Bach / K.J. Mulder)

Preis und Lob sei unser Gott gesungen!
Schallt Sein Ruhm, schallt Sein Preis,
Schallt Sein Lob mit vollen Chören!

Sei von uns hoch gepreist,
von unserm Chor hinauf in deiner Engelchöre,
Schall unser Lobgesang.
Unser jubelvolle Dank steigt zu deinem Thron empor!

Vertaling:
Lofprijzing zij onze God!
Zijn roem weergalmt, zijn lof weerklinkt,
Laat Zijn lof klinken met volle koren!

Wees zeer geprezen door ons,
Van ons koor tot in uw engelenkoren,
Laat onze lofzangen klinken!
Onze juichende dank stijgt naar Uw troon!

8. Dhr. Tiemen Roos

Thema: 'Het zingen gaat door!'

9. Collecte

U kunt uw gift digitaal overmaken via bijgaande QR-code. Gebruik hiervoor de Camera App op uw telefoon.

Of maak uw gift over op rekeningnummer:
NL25 RABO 0396 6435 66
t.n.v. Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" opger. 1910

De opbrengst is bestemd voor bestrijding van de onkosten.



10. Marco den Toom

Orgel improvisatie met aansluitend samenzang

11. Samenzang

Psalm 89: 1 en 8 (niet ritmisch)

1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn
reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunst
bewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne
kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon
dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit
leven,
En onze Koning is van Israels God gegeven.

12. Het Urker Mannenkoor

Liefde – Aura Lea / D. Grotenhuis

1. HEER', had ik Uw liefde niet, alles was voor niets.
Of een bergengroot geloof, alles was voor niets.

Refrein:
Waar geloof, vaste hoop, blijven steeds bestaan.
Maar Uw liefde is het meest, en zal nooit vergaan.
2. Ongeduldig of jaloers, zo is liefde niet.
Onverdraagzaam, ongepast, zo is liefde niet.
3. 't Is Uw liefde die bedekt alles wat wij doen.
't Is Uw liefde die verdraagt alles wat wij doen.

De Heilige Stad – Adams / B. Moll

Terwijl 'k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom.
Ik was in 't oud Jeruzalem, 'k stond aan de tempelzoom.
Ik hoorde kind'ren zingen, een lied vol blijde klank.
En 't was als paarden engelen zich juichend aan hun zang.

Refrein:

Jeruzalem, Jeruzalem, nu is 't voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge, Hosanna in eeuwigheid!

Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de eng'lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plots'ling nacht
en klonk van gindse heuveltop een stem: 'het is volbracht!'

En weder zag 'k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid:
Een stad, die als een bruid versierd, haar Koning wachtend beidt (verwacht).
'k Zag straten van het zuiverst goud door d' open paarlen poort,
Miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp- en cymbelspel juicht mens en eng'lenstem,
tot eer van God en van het Lam in 't nieuw Jeruzalem.

13. Samenzang

Ere zij aan God de Vader

1. Ere zij aan God, de Vader, Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de Heil'ge Geest, de Trooster, De Drie-een'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja, De Drie-een'ge in Zijn troon.
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft, Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

14. Urker Voices

Glorie aan het Lam – B. Moll

1. Glorie, glorie, glorie aan het Lam!
Glorie, glorie, glorie aan het Lam!
 2. Heilig, heilig, heilig is het Lam!
Heilig, heilig, heilig is het Lam!
 3. Waardig, waardig, waardig is het Lam!
Waardig, waardig, waardig is het Lam!
- Refrein:*
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer
het Lam op Zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op Zijne troon.

Een toekomst vol van hoop – A. Roest

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
 2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
 3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht!
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
 4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
- Refrein:*
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

With wings as eagles – B. Harlan

We will rejoice in the Lord, we will rejoice in the Lord.
Rejoice in the God of our salvation.
He never falls, is never weary
He gives his strength to the weak
Those who wait upon the Lord will renew their strength.

They will mount up with wings as eagles
They will run and not be weary
The will walk, will walk and faint not;
Will walk and not faint.

Those who wait upon the Lord will have strength
If the trees never blossom, if no fruit is on the vine
If the field yield no grain, if no herd is in the stalls
We will still rejoice in the Lord, we will still rejoice in the Lord.
We will rejoice in the God of our salvation.

For we will mount up with wings as eagles
We will run and not be weary
We will walk, will walk and faint not
Those who wait upon the Lord will have strength.

For God is our strength!

15. Mark Brandwijk

Piano improvisatie

16. Het Urker Mannenkoor

Deep river – Negro spiritual – C. Lucas

Deep river, my home is over Jordan.
Deep river, Lord, I want to cross over into Canaan.
O, don't you want to go to the golden shore,
Where the wicked can't come in through the pearly door?

Spirit of the living God – R. Ferwerda

Spirit of the living God fall afresh on me,
Melt me, mold me, fill me, use me.

Vertaling:

We zullen ons verheugen in de Heer, ons verheugen in de God van ons heil.

Hij struikelt niet, is nooit moe, Hij geeft zwakken kracht. Zij die op de Heer wachten zullen hun kracht vernieuwen.

Ze zullen opstijgen met vleugels als arenden,
Ze zullen rennen en niet moe worden.
Ze zullen lopen en niet neervallen.

Zij die op de Heer wachten zullen kracht krijgen.
Al zouden de bomen niet bloeien, geen vruchten aan de wijnstok zijn, het veld geen graan voortbrengen, er geen kudde in de stallen staan: we zullen ons nog steeds verheugen in de Heer, de God van ons heil.

Want God is onze kracht!

(Jesaja 40:28-31, Habakuk 3:17-19)

Vertaling:

Diepe rivier! Mijn thuis is aan de overkant van de Jordaan.

Diepe rivier! Heer, ik wil oversteken naar Kanaän.
Wil je niet naar de gouden kust gaan?

Waar de goddelozen niet naar binnen kunnen gaan door de parelwitte poort?

Vertaling:

Geest van de levende God vul mij opnieuw,
Smelt mij, vorm mij, vul mij, gebruik mij.

17. Urker Voices

The Lord bless you and keep you – J. Rutter

The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious,
and be gracious unto you.

The Lord lift up the light of His countenance upon you,
and give you peace, Amen!

Vertaling:

De Heere zegene U en behoede U,
De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u
genadig.
De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u
vrede.
Amen!

18. Het Urker Mannenkoor en Urker Voices

In his love – M. Patterson / B. Moll

Christ has come to be our Shepherd; He has come to be our Guide.
Though we walk the path of darkness, Christ will lead us through the night.
Christ has come to bring salvation; He has come to be our Light.
Christ has come to bring forgiveness; Jesus is the gift of life.

Chorus:

In His love we have victory, in His sacrifice we have hope again.
In His cross we have glory; in His love we have life.

We will dwell in the spirit of God's holy gift of grace.
We will worship Him and serve Him, we will sing to give Him praise.
We will tell of His goodness, we will share the peace of Christ.
We will tell the wondrous story, Jesus is the Gift of life.

God loved the world and He sent His Son that we might believe in Him.
If we believe we will never die, Christ will bring eternal life.

Vertaling:

Christus is gekomen om onze Herder te zijn; Hij is gekomen om onze Gids te zijn.
Ook als wij een donker pad bewandelen, zal Christus ons door de nacht leiden.
Christus is gekomen om redding te brengen; Hij is gekomen om ons Licht te zijn.
Christus is gekomen om vergeving te brengen; Jezus is het Geschenk des levens.

Refrein:

In Zijn liefde hebben wij de overwinning, door Zijn lijden hebben wij weer hoop.
In Zijn kruis hebben wij glorie, door Zijn liefde hebben wij leven.

We verblijven in de geest van Gods heilige genadegave.
We zullen Hem aanbidden en Hem dienen, we zullen zingen om Hem te loven.
We zullen vertellen van Zijn goedheid, we zullen de vrede van Christus delen.
We zullen het wonderlijke verhaal vertellen, Jezus is het Geschenk des levens.

God had de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon zond opdat wij in Hem zouden geloven.
Als we geloven zullen we niet sterven, Christus zal het eeuwige leven brengen.

19. Sluiting door dhr. Tiemen Romkes, tweede voorzitter van Het Urker Mannenkoor "Hallelujah"

20. Koor- en samenzang

Zegen ons algoede – C. Gregor

1. Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2. Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en
nacht.
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, Uw naam ter
eer!

We danken u voor uw komst!

Bij de uitgang is er een verkooptafel met cd's van het Urker Mannenkoor "Hallelujah".

Deze zijn ook te bestellen via www.urkermannenkoor.nl

Wilt u met ons meezingen? U bent van harte welkom op de repetitie!

Locatie: De Ark, Urk. Aanvang: 18:30 uur.

Contactgegevens van Het Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Adres: Postbus 52 - 8320 AA – Urk

Telefoon +31-(0)527-681910

Email info@urkermannenkoor.nl

Facebook <https://nl-nl.facebook.com/HetUrkerMannenkoorHallelujah>

Twitter <https://twitter.com/urkermannenkoor>

YouTube <https://www.youtube.com/c/HetUrkerMannenkoorHallelujah>

Website www.urkermannenkoor.nl